

Kennismaken met de Heijense raadsleden

“Als iemand je wat vraagt kom je in beweging...”

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben we twee Heijenaren die daadwerkelijk in de raad zijn gekozen. Zonder hun politieke agenda door te spitten willen we toch wel graag weten wat de achtergrond van deze twee vertegenwoordigers is en daarom maakten we een afspraak voor een interview. Een uitnodiging die zij met beide handen aannamen. Het betreft Janine van Hulsteijn (46), woonachtig aan de Smele en Hans Frentz (63). Hij woont aan het Langeven.

Maar ladies first! Janine van Hulsteijn, haar persoonlijke verhaal.

“Mijn naam is Janine van Hulsteijn en ik woon met mijn man Gijs van Eck en de twee kinderen Sophie (15) en Floris (13) met veel plezier sinds 1999 in Heijen. Ik ben geboren in Huissen in een puur liberaal ondernemersnest. Wij zijn in Heijen komen wonen omdat we hier een geschikte woning vonden, een boerderijachtig huis met veel grond eromheen. Onze dochter Sophie was net drie maanden toen we hier kwamen wonen. Gijs heeft een eigen zaak en werkt grotendeels vanuit huis. Hij verzorgt de automatisering van productielijnen bij bedrijven. Het is een echte “Willie Wortel”!

Politiek heeft eigenlijk altijd wel mijn interesse gehad. Uiteraard werd dat gevoed door het feit dat wij als gezin actief waren binnen de lokale VVD van Huissen. Daarnaast ben ik al jong lid geworden van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD). Tijdens mijn rechtenstudie in Nijmegen kwamen er andere interesses naar boven en werd de betrokkenheid met de politiek minder. Na de succesvolle afronding van mijn

studie ben ik met veel plezier een aantal jaren gaan werken in de farmaceutische industrie. Na wat omzwervingen zoals het voeren van een eigen reclamebureau en werken bij grote financiële instellingen, heb ik de laatste jaren een eigen kleine firma geleid in farmaceutische industrie en dat beviel op zich prima. Maar daar ben ik inmiddels mee gestopt en nu zoek ik een leuke nieuwe uitdaging. Dat kan ook op een heel ander terrein liggen, ik zie wel wat er zich voordoet. Carpe Diem is mijn levensmotto en dus heb ik naast werken, nog wel een aantal activiteiten waar ik veel plezier in heb zoals leuke dingen doen met mijn gezin en sporten (watersport, fitness, skiën en wandelen). Daarnaast ben ik bestuurslid van de Stichting Johannes Engelen tot Behoud van de Monumentale Protestante Kerk te Gennep. Deze stichting organiseert onder andere concerten en de inmiddels beroemde Kaarsjesavond op 21 december op de Markt in Gennep. Van deze stichting ben ik penningmeester. Verder ben ik sinds twee jaar mantelzorgster voor mijn ouders van 71 en 79 jaar oud, die hier op het terrein een eigen mantelzorgwoning bewonen. Dat is een mooie toekomstbestendige oplossing....Even tussendoor: Lusten jullie trouwens een glaasje van onze eigengemaakte appelsap?”

Die lustten we wel en zo tapte Janine prompt uit eigen vaatje heerlijke appelsap van de appelbomen uit eigen tuin. Bovendien wees ze ons op een andere leuke hobby: de imkerij die ze samen met haar man Gijs uitvoert. We worden helemaal bijgepraat over deze mooie bezigheid die ook zijn eigen (voet)angels en klemmen kent. Zo had Gijs die middag de bijenkoningin moet laten “inslapen”

